

Chiến thắng Điện Biên Phủ - chiến thắng của “những Việt Minh chân đất” trước quân đội Pháp, một đội quân nhà nghề - thực sự là một bất ngờ “không thể tin nổi” với người Pháp. Một trong những nguyên nhân khiến người Pháp bất ngờ là những loại vũ khí lần đầu tiên xuất hiện ở Điện Biên và cách mà “những Việt Minh chân đất” đã sử dụng chúng.

Trần Ngọc Đoàn

Bất ngờ vũ khí ở Điện Biên



Lưu pháo 105mm

Sau 9 năm kháng chiến trường kỳ, cuộc chiến đấu giữa một bên là những người chiến đấu vì độc lập ở Việt Nam và một bên là những kẻ xâm lược đã “bất ngờ” chọn Điện Biên Phủ - một thung lũng “vô danh” trước đó - để kết thúc.

Hen-ri Na-va, viên danh tướng của quân đội Pháp, người đã từng là Tham mưu trưởng lực lượng của khối NATO khi được cử làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương và đề ra Kế hoạch Na-va chắc chắn chưa hề nghe đến cái tên Điện Biên Phủ. Chỉ đến khi bị uy hiếp ở Thượng Lào, ông ta mới cho quân nhảy d

xuống dọ nhằm ngăn chặn hướng phát triển của bộ đội Việt Minh lên Tây Bắc và giải nguy cho Luông Pra-băng. Điện Biên Phủ đã nhanh chóng phình lên thành “một con nhím” với ý đồ “chặn đường tiếp tế của Việt Minh đi qua Lào đồng thời thực hiện chiến lược tập trung lực lượng xây dựng một cứ điểm phòng ngự mạnh khiến Việt Minh khi tiến công sẽ bị tiêu hao sinh lực và thất bại”. Lực lượng quân Pháp ở Điện Biên Phủ có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh (trong quá trình chuyển dịch được tăng viện 4 tiểu đoàn và 2 đại đội lính nhảy dù), 2 tiểu đoàn pháo binh 105mm (24 khẩu - sau đợt 1 được

tăng thêm 4 khẩu nguyên vẹn và cho đến ngay cuối cùng được thả xuống rất nhiều bộ phận thay thế khác), 1 đại đội pháo 155mm (4 khẩu), 2 đại đội súng cối 120mm (20 khẩu), 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng 18 tấn (10 chiếc M24 Chaffee của Mỹ), 1 đại đội xe vận tải 200 chiếc, 1 phi đội máy bay gồm 14 chiếc (7 máy bay khu trục, 6 máy bay liên lạc trinh sát, 1 máy bay lên thẳng). Tổng số quân Pháp ở Điện Biên lên tới khoảng 16.200 quân. Na-va đã viết trong hồi ký: “Tất cả đều có những cảm tưởng thuận lợi trước sức mạnh phòng thủ của tập đoàn cứ điểm và tinh thần tốt của đạo quân



Pháo phản lực bắn loạt H6



Pháo cao xạ 37mm

dông ở đây. Không một ai máy may tổ ý lo ngại... (Thời điểm của những sự thất - Hồi ký của Na-xa về Điện Biên Phủ. NXB Công an nhân dân, 1994).

Thế nhưng cái "pháo đài bất khả xâm phạm", con nhím Điện Biên Phủ ấy đã sụp đổ, Na-xa đã thất bại. Toàn bộ quân Pháp ở Điện Biên Phủ bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Toàn bộ 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, 3 tiểu đoàn pháo binh, 10 đại đội của cái gọi là "Quân đội Quốc gia Việt Nam" bị tiêu diệt. Căn nguyên của thất bại này ở đâu? Có lẽ không gì có dạng hơn khi trích dẫn lời tổng kết của tướng Đỗ Cát-

binh 6 phút/phút. Trung đoàn pháo binh 45 Tắt Thàng gồm Tiểu đoàn 632 và Tiểu đoàn 954 được trang bị 24 khẩu lựu pháo 105mm. Chính những khẩu pháo này sau khi "kéo pháo vào, kéo pháo ra" đã ngồi trên những mỏm núi vây quanh Điện Biên Phủ. Các trận đại pháo của ta được bố trí rất bất ngờ và lợi hại, từ trên cao có khả năng không chế hoàn toàn lòng chảo Điện Biên Phủ mà lại rất an toàn trước pháo binh và máy bay đối phương. Với thế trận hỏa lực này, các khẩu pháo của quân đội Việt Minh chỉ cách mục tiêu 5-7 km, chỉ bằng một nửa tầm

"Ở Điện Biên Phủ, lần đầu tiên quân đội ta bắt ngờ sử dụng một số lượng lớn trọng pháo 105mm. Nó có cỡ nòng 105mm, tầm bắn xa nhất 11.100m, sơ tốc lớn nhất 465m/s, nặng 2.070kg, tốc độ bắn trung bình 6 phút/phút"

bắn tới đa để bắn chính xác hơn, ít tốn đạn và sức công phá cao hơn, thực hiện được nguyên tắc "hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung". Với số đạn bắn chỉ chưa bằng một phần năm (20.000/110.000 viên) của Pháp nhưng khẩu pháo 105mm trong tay "Việt Minh chân dài" đã khiến viên chỉ huy pháo binh của Điện Biên Phủ - trung tá Pi-rô-ti-tung ngoa mạn "không có khẩu đại bác nào của Việt Minh bắn được 3 phút mà không bị pháo binh của chúng ta tiêu diệt!" đã phải ôm hân tụy sát bằng lựu đạn vì xầu số

Cũng ở Điện Biên Phủ, lần đầu tiên sau 9 năm Pháp "thông m" bầu trời, những B26, F4U, F6F, F8U đã bị rùng trên bầu trời Mường Thanh. Ở đây, lần đầu tiên quân đội ta đã đưa vào chiến đấu cả một trung đoàn pháo cao xạ 37mm, có tầm bắn hiệu quả lên đến 3.000m, đủ để "vịt cồ" tất cả những loại máy bay Pháp có trong tay lúc đó. Pháo cao xạ M1939 hay gọi theo cách của Liên

Xô là 61-K là loại pháo cao xạ xe kéo có cỡ nòng 37mm, nặng 2.100kg, sơ tốc lớn nhất 880m/s, tốc độ bắn lên đến 100 phát/phút. Trung đoàn pháo cao xạ đầu tiên của quân đội ta gồm có sáu tiểu đoàn hỏa lực mang phiên hiệu 381, 383, 385, 392, 394, 396, mỗi tiểu đoàn có ba đại đội pháo cao xạ 37 (12 khẩu) và một đại đội súng máy 12,7mm (12 khẩu). Ngày 13-3-1954, đợt 1 chiến dịch bắt đầu, tham gia có hai tiểu đoàn pháo cao xạ 383 và 394. Lúc 8 giờ sáng ngày 14-3-1954, Đại đội 815 (Tiểu đoàn 383) bắn rơi chiếc máy bay đầu tiên trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đợt 1, Trung đoàn 367 đã bắn rơi 14 máy bay các loại, bản bị thương 25 chiếc khác. Để tăng cường lực lượng chiến đấu, tiếp theo các tiểu đoàn 396, 381, 385 và 392 vào Điện Biên chiến đấu đợt 2 và đợt 3. Như vậy đến cuối tháng 3-1954, toàn bộ lực lượng của Trung đoàn pháo cao xạ 367 (sáu tiểu đoàn hỏa lực) đã tham gia chiến đấu. Trong 55 ngày đêm ở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Trung đoàn Pháo cao xạ 367, đơn vị nòng cốt của lực lượng phòng không chiến dịch đã bắn rơi 52 máy bay và bản bị thương 117 chiếc máy bay khác của thực dân Pháp.

Bắt ngờ cuối cùng của Pháp trước những vũ khí của ta chính là những giàn pháo phản lực H-6 xuất hiện ở đợt 3 của chiến dịch. Đêm mùng 6-5-1954, 2 đại đội có 12 giàn với 72 nòng hỏa tiễn của tiểu đoàn pháo phản lực đầu tiên của quân đội ta đã rót 618 viên đạn vào các mục tiêu: sơ chỉ huy địch ở trung tâm Mường Thanh; 2 trận địa pháo địch còn hoạt động ở sân bay Mường Thanh và lực lượng phản kích của địch ở đầu cầu Mường Thanh. H-6 là loại pháo phản lực bắn loạt. Nó là loại pháo xe kéo gồm 6 ống phóng cỡ 106mm, dài 1.500mm, tầm bắn 10.700m, điem hoả bằng điện. Lần đầu tham chiến, dù đó là bản cón con nhưng đơm lửa, tiếng rít, và tiếng nổ dữ dội của những quả đạn H-6 đã làm quân Pháp vô cùng hoảng sợ và góp phần khiến các cứ điểm cuối cùng của chúng sụp sụp nhanh chóng.

xơ-ri chỉ huy trưởng ở Điện Biên Phủ sau khi thất bại trở về Pháp, đã trả lời trước Ủy ban Điều tra của Bộ Quốc phòng Pháp rằng: "Người ta có thể đánh bại một quân đội, chứ không thể đánh bại được một dân tộc". Nhưng cũng phải thừa nhận rằng để làm nên cái bất ngờ ấy ở Điện Biên Phủ không thể không tính đến những bất ngờ về vũ khí của Việt Minh.

Ở Điện Biên Phủ, lần đầu tiên quân đội ta bắt ngờ sử dụng một số lượng lớn trọng pháo 105mm. Nó có cỡ nòng 105mm, tầm bắn xa nhất 11.100m, sơ tốc lớn nhất 465m/s, nặng 2.070kg, tốc độ bắn trung